

Info Halle

Het stadsmagazine voor elke Hallenaar



December
2023



De Daltons Lopen tegen kanker

Halse jongeren bevraagd

Een kijkje in het
hoofd van de jeugd

Toegankelijkheid boven

Nieuwe aanbouw aan
het Historisch Stadhuis

Kerst in Halle

Van schaatsbaan
tot dienstencentra

In dit magazine



20

BACKSTAGE MET MARY

Verzorgen met volle goesting

DOSSIER JONGEREN

Binnenkijken in het hoofd van onze jeugd



8

En ook...

- 4 Op de hoogte
- 6 Mobiliteit
- 7 Allemaal lokaal: Kapper Thierry
- 11 Met z'n allen
- 12 4 x schaatspret
- 13 G-sporter Michael Adams
- 14 Onder elkaar
- 16 De keuze van: Nadia Ekkert
- 17 UiT in Halle
- 21 #Halledaarheen
- 22 Het verhaal van ons allemaal
- 24 Vereniging in de kijker: Wondervise
- 28 Nieuwe aanbouw stadhuis
- 29 Kerstsfeer in de dienstencentra
- 30 Buurten vol verhalen
- 32 Allemaal lokaal: Elith
- 34 Gemeenteraad
- 35 Retro & win



7

ALLEMAAL LOKAAL

Smaakvol geknipt

WERELDBEROEMD IN HALLE

Op een drafje voor Kom Op Tegen Kanker

26



Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen, Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle.
Info info@halle.be - www.halle.be 02 365 99 00 - Info Halle is een gratis informatieblad dat vijf maal per jaar verschijnt op 19.000 exemplaren. Info Halle wordt huis-aan-huis bedeld en is een initiatief van de stad Halle.
Redactie team Communicatie & Bold & pepper **Concept & vormgeving** Bold & pepper **Druk** Van der Poorten
Inhoud stadsdiensten en redactieraad bestaande uit schepenen van communicatie Louis Van Dionant, algemeen directeur Jan De Winne, gemeenteraadsleden Bertrand Demiddeleer, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Kjell Bosmans, Johan De Smet en team Communicatie (verantwoordelijke: Jellina Vanderheijden).



“Dit is het beste skatepark van de regio!”

Wie? Rune Marcelis
Waar? Skatepark De Bres

Je vindt me meestal in het skatepark aan sportcomplex De Bres. Het is het beste skatepark van de regio, dus een populair plekje voor veel skaters. Ik ben begonnen skaten toen ik in het 6de leerjaar zat. De hobby verdween wat naar de achtergrond. Tot ik in 2019 na een surfkamp van Stoked boardshop opnieuw de smaak te pakken kreeg. Intussen ben ik zelfs moni bij de Stoked Board Academy. Ik geef er les aan alle leeftijden. We zijn hier op het park 1 grote vriendengroep. We moedigen elkaar aan om tricks te proberen en zien elkaar hier regelmatig. Onze hobby smeedt echt banden.

+ Lees het volledige interview met Rune op www.halle.be/infhalle

OPROEP
Heb jij ook een favoriete plek in Halle? Laat het ons weten via communicatie@halle.be



Op naar een prettig 2024!

Beste Hallenaar,

De winter staat voor de deur. Tijdens de eindejaarsperiode nodig ik iedereen uit om onze sfeervol verlichte stad te ontdekken. Van schaatsen op Halle Schaatst tot eindejaars-shopperen bij de handelaars: ook in het koudste seizoen verveelt niemand zich in Halle.

We blikken in deze Info Halle al vooruit naar 17 maart 2024. Dan vindt de 100km Run van Kom Op Tegen Kanker plaats in onze stad. De Halse Daltons lopen mee en vertellen in dit magazine waarom Halle de perfecte gaststad is. Vanuit het beleid zetten we graag in op evenementen waarbij sport en welzijn met elkaar verbonden worden. Dit evenement zet Halle op de kaart als een warme, sociale en sportieve stad.

Er is ook aandacht voor jongeren. Ze vertelden ons over hoe ze zich voelen en wat zij belangrijk vinden. Met die resultaten gaan we aan de slag, zodat ook de jongste generatie zich hier thuis voelt.

65-plussers vinden in deze Info Halle ook ons seniorenmagazine Halle+. Hier lees je alles over veiligheid. Wat doet een wijkagent? Hoe woon je langer veilig zelfstandig? Dat en nog veel meer ontdek je in de extra bijlage in het midden van dit magazine.

Veel leesplezier en alvast een prettig 2024!

Marc Snoeck

Burgemeester Halle



HYACINTENVRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Bezoekers van over de hele wereld bewonderen elk jaar de hyacintenpracht in het Hallerbos. Om die stroom bewonderaars in goede banen te leiden, zoeken we ook dit jaar enthousiaste hyacintenvrijwilligers. Je kan ons helpen door tijdens weekends en op feestdagen in april en mei op verschillende plekken in het bos een extra oogje in het zeil te houden. Kwestie dat we met z'n allen op de paden blijven en nog lang kunnen genieten van de hyacintenpracht.

+ www.hyacintenfestival.be

+ www.hallerbos.be



ADOPTEE EENS EEN WEESGEDICHT

Van 25 tot 31 januari viert de bibliotheek poëzie in al z'n vormen, want dan is het weer Poëzieweek. Met 'Weesgedicht zoekt adoptieraam' kan je 1 van de 60 gedichten adopteren. Het enige wat je nodig hebt, is een raam op de benedenverdieping langs de straatzijde. Wie wil meedoen, kan vanaf 13 december surfen naar weesgedichten.be. Klik op Halle in de lijst van deelnemende bibliotheken en kies een gedicht uit dat je hart verwarmt. Wij zetten het dan op je raam.

+ www.weesgedichten.be

GO GO TUINRANGERS!

Ben je een gepassioneerd hobby-tuinier? Wil je meewerken aan klimaatbestendige tuinen in onze gemeente? Dan zit er misschien wel een Tuinranger in jou. Dat zijn mensen met groene vingers die natuurvriendelijk tuinadvies op maat geven. Ze helpen bewoners bij hun zoektocht naar de ideale boom, geven concrete tips voor een tuin vol bijen en vlinders, enzovoort. Zin om een Tuinranger te worden? Kom dan naar de infoavond op 25 januari 2024 om 19u30 in de raadzaal van het stadhuis (Oudstrijdersplein 18, Halle).

+ www.tuinrangers.be



KERSTBOOM OP DE GROTE MARKT

Er staat dit jaar opnieuw een echte kerstboom op de Grote Markt. Het 10 meter hoge exemplaar komt van een inwoner die 'm zelf plantte. Na vele mooie jaren in de tuin krijgt de naaldboom een hoofdrol tijdens de eindejaarsperiode in de stad: authentieke kerstsfeer voor iedereen.



NIEUWE AED-TOESTELLEN OP 18 LOCATIES

Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Letterlijk van levensbelang, dus. Daarom hingen we 18 nieuwe toestellen op in de stad. En je moet geen dokter zijn om het te gebruiken. Wanneer je het toestel activeert, vertelt het wat je moet doen. Volg de instructies en red een leven. Simpel, toch?

+ Scan je de QR-code voor meer info en een instructievideo.
+ www.halle.be/aed



Nieuw stadsnet van De Lijn



Vanaf 6 januari 2024 rolt De Lijn een nieuw busnet uit in Halle. Zo geraak je nog vlotter op je bestemming.

2 stadslijnen

De Lijn laat 2 stadslijnen rijden. Stadslijn 1 verbindt Breedhout met de Ninoofsepoort aan de rand van het centrum. Stadslijn 2 is uitgestippeld tussen het station en Lembeek. Zo sta je vanuit die wijken snel in het centrum.

Lijnen op maat van leerlingen

Het aanbod tijdens de schoolspitsuren blijft hetzelfde. Er rijden dan extra bussen op de lijnen in de buurt van de scholen. Ook leerlingen vanuit de omliggende gemeenten geraken via de verschillende lijnen vlot op hun bestemming. Vanuit het Pajottenland blijft de dienstverlening gegarandeerd.

Alle buslijnen leiden naar Halle

In Halle reis je vlot van en naar de andere gemeenten in de regio.

Lijn 52 verbindt Vlezenbeek met Alsemberg via Sint-Pieters-Leeuw, Lot en Beersel en rijdt via Halle.

Lijn 53 vervangt de vroegere lijn 153 en verbindt Anderlecht met Ninove via Drogenbos, Ukkel, Linkebeek, Beersel, Alsemberg, Dworp, Huizingen, Buizingen, Halle, Pepingen, Leerbeek, Gooik, Neigem en Meerbeke.

Lijn R54 vervangt de vroegere lijn 154 en rijdt tussen Anderlecht en Halle via Drogenbos, Ukkel, Linkebeek, Beersel, Huizingen en Buizingen.

Lijn R55 vervangt de vroegere lijn 155 en rijdt tussen Anderlecht en Halle via Drogenbos, Ukkel, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Alsemberg, Dworp, Essenbeek en Sint-Rochus. In Halle rijdt de bus van het station verder naar het AZ Sint-Maria.

Lijn R70 vervangt de vroegere lijn 170 en behoudt haar reisweg tussen Halle en Brussel Zuid.

Lijn R71 vervangt de vroegere lijn 171 en rijdt van het Zuidstation naar Halle via Brukom.

+ Meer weten over het nieuwe net van De Lijn?
www.delijn.be/nieuwenet



'k Vraag het aan

Heb je een vraag? Halle helpt je graag verder!

Beste stad Halle,

Ik heb een beperking en een parkeerkaart voor personen met een handicap. Soms gebeurt het dat de parkeerplaatsen voor mindervaliden bezet zijn. Moet ik dan betalen als ik de auto op een gewone plek parkeer?



Neen, dat is gratis in Halle. Je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat de parkeerkaart voor personen met een handicap goed zichtbaar is. Let op: op de shop&go-plaatsen is ook voor wagens met zo'n parkeerkaart de parkeerduur beperkt tot 30 minuten. Ook mag je de kaart enkel gebruiken als de eigenaar ervan meerijdt. Het kaartnummer moet altijd goed leesbaar zijn. De politie en de gemeenschapswachten kijken nauw toe op het correcte gebruik van de kaart om misbruik te voorkomen. Aan de hand van het kaartnummer of de QR-code controleren zij de geldigheid. Om je een idee te geven: sinds begin 2023 schreven de gemeenschapswachten al een 70-tal boetes uit aan personen met een ongeldige kaart of aan foutparkeerders op een mindervalidenplaats. Als je recht hebt op een kaart maar ze nog niet ontving, mag je de officiële aanvraag achter je vooruit plaatsen.

+ www.halle.be/parkeren



Kapper Thierry in de Beertsestraat combineert 2 passies in zijn leven: haar knippen en whisky. Het eerste doet hij al 30 jaar professioneel, het tweede is een uit de hand gelopen hobby. Daarvan getuigt het prachtige houten rek vol amberkleurige flessen. Maar je moet geen whiskyfan zijn om er binnen te springen.

“Hier je haar laten knippen is een plezier”

Thierry: Iedereen is hier welkom. Na 30 jaar heb je een band met je klanten. Op de kappersstoel vertellen mensen persoonlijke dingen, met of zonder whisky bij de hand.

Joris: Het is altijd fijn bij Thierry. Ik apprecieer goede whisky, dus we hebben altijd iets om over te praten. Hij neemt alle tijd voor jou. Het is een plezier om je haar te laten knippen in zo'n gezellige zaak.

+ Lees het volledige interview met Thierry op www.halle.be/infohalle

Belevingsonderzoek jongeren

Waarvan liggen kinderen en jongeren in Halle wakker? Wat gaat er om in hun hoofd? Wat kan er volgens hen beter? Een groot belevingsonderzoek van de dienst Kinderen en Jongeren leverde antwoorden op.

16%
deelt zijn kamer met broer of zus

Uit een rondvraag bij 890 jongeren in het secundair onderwijs blijkt dat 16% een kamer deelt met broer of zus. Het gaat vaak over kinderen van wie de ouders het financieel moeilijk hebben. Cijfers bevestigden eerder al dat subjectieve kinderarmoede in Halle toeneemt. De opeenvolgende crisissen treffen veel inwoners.

+ **Onze Werkgroep Kinderarmoede** onderzoekt hoe we als stad een verschil kunnen maken.



Tieners zoeken uitdaging

In buurthuizen, op speelplein Joepie, in scholen en tijdens de Swap-tienerwerking vroegen we aan kinderen en jongeren wat ze van de openbare ruimte vinden. Het Stationsplein is best leeg en mag het opgefleurd worden. **Het skatepark blijkt populair.** De jongsten vinden dat er met een waterspeeltuin, de minipitch en andere speelplekken al heel wat plaatsen zijn waar ze zich kunnen amuseren. Tieners willen dan weer wat meer uitdaging in het straatbeeld. Ze denken zelfs aan een klimmuur. Scan de QR-code om **de leukste plekken voor tieners** te vinden in Halle.



+ www.jonginhalle.be/buitenplekken

Verlanglijstje

- Veiligere fietspaden
- Auto's verder van schoolpoort
- Minder vol openbaar vervoer
- Betere busverbindingen

Auto's komen te dicht in de buurt van de schoolpoort. Jongeren maken graag gebruik van het openbaar vervoer, maar de bussen en de treinen zitten soms overvol. Wat er moet veranderen? Zowel betere busverbindingen als veiligere fietspaden staan op het verlanglijstje bij onze jeugd.

+ **De stad organiseert het project Jonge Wegweters.** Zo gaan we de komende maanden nog dieper in op de mobiliteitsnoden van onze jongeren

Mobiliteit



Don Bosco Halle peilde naar de mobiliteit van 6.000 scholieren in het secundair onderwijs. De fiets blijkt minder populair dan vroeger. In 2004 fietste 20% van de leerlingen naar school tijdens de zomermaanden. Nu is dat nog 13%. Het kan met de afstand te maken hebben, want terwijl amper 6% in 2004 de trein nam, is hun aantal nu gestegen naar 19%. **De bus (32%) is het populairste vervoersmiddel.** Jongeren trekken ook nog iets vaker te voet (16%) naar school dan dat ze gebracht worden met de wagen (15%)

51%
Racisme

44%
Discriminatie

43%
Mentaal Welzijn

Thema's bij jongeren

Waar Halle zeker werk van moet maken? **Racisme**, volgens 51% van de scholieren uit het middelbaar onderwijs, gevolgd door **discriminatie** (44%) en **mentaal welzijn** (43%). Tegelijk zijn welzijnsorganisaties als **Habbekrats** en het **Overkophuis** nog niet echt gekend.

+ **In de podcastreeks 'Tzalwelzijn' hebben we aandacht voor die thema's.**

Jongeren willen

- ... bevraagd worden over inrichting van speelplekken, street art of het skatepark
- ... dat we met hun mening rekening houden
- ... weten waar ze met hun vraag of idee terecht kunnen
- ... op de hoogte blijven van het nieuws uit de stad: van skatewedstrijden tot wegenwerken

+ **De stad verkent nieuwe kanalen om de jonge inwoners te bereiken.**

Leuk idee? Laat het ons weten!

Samen maken we van de stad een plek waar kinderen en jongeren graag wonen en leven. Met de resultaten van het belevingsonderzoek gaan we aan de slag om een beleid op hun maat uit te stippen. Heb je zelf een leuk idee? Laat het ons weten via jong@halle.be!



“Naar jongeren roepen dat iets niet mag, werkt niet”

– Robby Cluckers

© Layla Aerts

Jeugdopbouwwerker Robby Cluckers van vzw Uit de Marge trekt de straat op in Halle. Hij zoekt kwetsbare jongeren op om hen de weg naar de juiste organisaties te wijzen. Hij weet waar jongeren mee zitten. “Zelfs iemand die opgroeit in het rijkste gezin kan zwaar in de miserie zitten”, zegt Robby.

Bart Kerckhoven | Foto: Layla Aerts

Robby woont in Geraardsbergen. Toch kent hij de verborgen hoekjes van Halle beter dan de doorsnee Hallenaar. Hij zoekt jongeren op in de openbare ruimte om te horen wat er bij hen leeft. “Ik ben echt al in wegjes terechtgekomen waarvan ik dacht ‘waar ben ik nu beland’, zegt hij. “Jongeren zijn dan ook erg inventief als ze ongestoord willen samenkomen.”

Waarom spreek je niet gewoon af in het jeugdcentrum?

Robby: Zo werkt het niet. Ik ga op straat omdat ik naast de jongeren wil staan. Ik doe dingen met hen. Dat kan van alles zijn. Skaten, voetballen en zelfs schaken. Zo geraak je aan de praat. Je komt iets te weten. Met wat zij vertellen kan ik aan de slag.

Op wie mik je dan?

Robby: We mikken vooral op maatschappelijk kwetsbare jongeren. Want er zijn veel organisaties die zich inzetten voor jongeren in Halle, alleen moet

je ze vinden. Wie dat niet doet, wordt vergeten. Dat wil ik tegengaan. Ik ben er voor elke jongere. Zelfs iemand die opgroeit in het rijkste gezin kan zwaar in de miserie zitten.

Hoe win je het vertrouwen van jongeren?

Robby: Ik laat me zien. Als ze je herkennen, win je hun vertrouwen. Ik ga zeker niet oordelen. Dat heeft geen zin. Ik wil hun klankbord zijn en dring me niet op. Zo weten ze dat ze hun verhaal bij mij kunnen doen. In alle vertrouwen, want ik heb discretieplicht. Ik geef dus nooit informatie door zonder toestemming van de jongere in kwestie. Dat is voor mij en de vertrouwensband heel belangrijk.

Waarmee worstelen jongeren?

Robby: Wie anderstalig is, voelt zich buitengesloten. Bij nieuwkomers is het de eenzaamheid. Het gaat soms ook over drugsverslaving en een moeilijke situatie thuis. Dat is best zwaar. Toch geeft het voldoening als je jongeren de weg kan wijzen. Als je ziet dat de situatie van een jongere verbetert, weet je dat je werk een verschil maakt.

Tot slot, waar hangt onze jeugd nu eigenlijk uit?

Robby: Ze zijn erg inventief en zoeken een plek waar zo weinig mogelijk ander volk komt, zoals in de buitenwijken. Het zijn jongeren, ze houden niet van pottenkijkers. Ze zijn niet perfect en maken fouten. Maar op hen afstappen en roepen dat iets niet mag, werkt niet. Want er is vaak een reden waarom ze iets doen. Die moet je kennen voor je verder kan.

Met z'n allen

Waar ben jij graag?



© Bart Kerckhoven

Marwan El Kaddouri (13)

Op het voetbalveld aan De Bres

Ik voetbal heel graag. Dat doen we onder vrienden in de buurt of we gaan naar De Bres. Daar is ook een tof buitenveld. Daar spreek ik af met vrienden uit de buurt. Na school en in het weekend amuseren we er ons. Tijdens de schoolvakanties trekken we ook overdag naar het voetbalveld. Het maakt niet uit met hoeveel we zijn: samen buiten voetballen is altijd leuk, of het nu zomer of winter is.



© Bart Kerckhoven

Yahya Kissi (14)

In het Albertpark

Ik spreek graag af met vrienden in Halle. Liefst van al zitten we gewoon buiten. Het Albertpark is een ideale plaats om elkaar te ontmoeten. Zo'n groot park heb je niet in de wijk waar ik woon. En het is in het centrum waar je veel zaken vindt. Op de Grote Markt is er bijvoorbeeld de O'Tacos waar we graag samen iets halen om dan op te eten in het park. Daar praten we over van alles.



© Bart Kerckhoven

Christopher Ortiz (16)

In Buurthuis Windmoleken

Het Buurthuis Windmoleken is een plek waar ik graag kom. Ik ben er monitor en help mee tijdens de kinderactiviteiten. Als ik niet in het buurthuis zit, kan je me ook vinden op het voetbalpleintje in de Vogelweelde. Daar woon ik vlakbij, ideaal om af te spreken met enkele vrienden. Daarbuiten heb ik niet zo veel tijd om op stap te gaan, want ik heb ook nog een studentenjob.

4X Halle Schaatst!

Halle Schaatst is terug! Voor het eerst in 4 jaar glijden we opnieuw rondjes onder het warme licht van de overdekte ijspiste op het Stationsplein. Iedereen is welkom, daar zorgt organisator Halle Events samen met de stad voor.

1 Met of zonder beperking het ijs op

Op zaterdag 6 januari is de piste tussen 10u en 11u gereserveerd voor personen met een mentale of fysieke beperking, inclusief rolstoelgebruikers. Vanaf 11u is de piste ook toegankelijk voor volwassenen uit kansengroepen. Uiteraard zijn mensen met een beperking ook altijd welkom tijdens de openingsuren.

+ Inschrijven via sport@halle.be

3 Een warme, gezellige kerstcroeg

We beleven opnieuw schaatspret vanaf vrijdag 15 december tot en met 7 januari op het Stationsplein. Op 15 december kan je schaatsen voor 4 euro. Nadien kost een schaatsticket 9 euro per persoon. Kinderen tot 5 jaar schaatsen gratis. Ook geldt het Kom!pas-tarief terug en zijn er groepsvoordelen vanaf 10 tickets. Is schaatsen niets voor jou? Geniet dan van een drankje in de gezellig warme kerstcroeg.

2 1 van de grootste ijspistes van het land

De ijspiste is 800 vierkante meter groot en is daarmee 1 van de grootste overdekte schaatsbanen van het land. Halle Events is de organisatie achter de ijspiste. Het is voor het eerst in 4 jaar dat er opnieuw geschaatst kan worden. De feestelijke opening is voorzien op donderdag 14 december om 19u30. De kerstcroeg is al een half uur vroeger open. Schaatsen is dan niet mogelijk.

4 De allerjongsten leren schaatsen

De sportdienst werkt verschillende sportarrangementen uit. Kinderen tussen 5 en 7 jaar leren elke zondag schaatsen van 10u tot 11u30 met de hulp van ervaren monitoren. Ze krijgen tips mee voor ze het ijs op gaan en met wat hulp leren ze op enkele uurtjes alleen schaatsen. Zorg wel voor handschoenen en een warme jas!

+ Inschrijven via www.halleschaatst.be

G-sporter van het jaar Michael Adams

Michael Adams (20) is in Halle G-sporter van het jaar en een topper in het G-Badminton. Om zijn eerste nationale titel te pakken, versloeg Michael een tegenstander die al 7 keer op rij kampioen werd. Intussen is hij drievoudig Belgisch kampioen G-Badminton, zowel in het enkel als in het dubbel, en brandt de ambitie heviger dan ooit.

Bart Kerckhoven | Foto: Layla Aerts

“Ik verveel me nooit op het badmintonveld”

Je bent Belgisch kampioen. Op naar internationaal succes?

Michael: Zo eenvoudig is het niet. Europese of wereldkampioenschappen in het G-badminton bestaan niet. En op de Paralympische Spelen staat badminton voor spelers met een mentale beperking niet op het programma. Jammer want voor tafeltennis kan dit wel. Ik hoop dus dat het Internationaal Paralympisch Comité de regels aanpast. Daar mogen starten zou echt een droom zijn.

Wat is er zo leuk aan badminton?

Michael: Het is een heel afwisselende en intensieve sport. Je kan het je tegenstander moeilijk maken door het pluimpje achter het net te droppen of toch stevig aan te vallen met een smash. Ik heb me nog nooit verveeld op het badmintonveld.

Om top te zijn train je wellicht veel?

Michael: Ik badminton ongeveer 11 uur per week en dit in 3 clubs. In de badmintonclub in Herne speel ik ook competitie terwijl ik met vrienden van Badmintonclub Halle en Fris recreatief speel. Zo leer ik telkens bij. Al hoop ik dat ik binnenkort opnieuw een trainer heb. Ik heb in badmintonclub Herne de kans gekregen om een jaar mee te trainen met de jeugd, maar nu speel ik bij de volwassenen en is er geen aparte trainer meer. Ik bekijk filmpjes van internationale wedstrijden en leer daarvan.

Bestaat er een wekelijkse G-sportcompetitie?

Michael: Nee, er zijn enkel een aantal G-badmintontoernooien over het hele jaar, maar dit is eerder vriendschappelijk en er wordt geen ranking opgemaakt. Twee jaar geleden ben ik dan gestart om toernooien mee te spelen bij de 'gewone' volwassenen, waar er met niveaus en een ranking wordt gewerkt. Ik begon er op het laagste niveau en ben intussen al enkele niveaus gestegen door wedstrijden te winnen. Dat is een uitdaging want de shuttle is van veren en niet van plastic. Die vliegt sneller heen en weer. Het is ook technischer. Ik wil hier zo ver mogelijk geraken. Samen met een andere G-sporter ben ik de enige in het land die uitkomt in het 'gewone' circuit. Sinds vorig jaar speel ik er ook in de reguliere competitie in 4^{de} provinciale met mijn team van Badmintonclub Herne.

Wat vind je van het G-sportaanbod in Halle?

Michael: Er is aandacht voor allerlei G-sporten en er vinden activiteiten plaats. Maar het aanbod binnen reguliere clubs is wel beperkt. Het vraagt meer middelen en gespecialiseerde trainers om zoiets uit te bouwen. Ik ben wel blij dat er op het sportgala extra aandacht is voor G-sporten. Het kan de interesse alleen maar doen groeien.

+ www.halle.be/g-sport

Kawtar engageert zich voor Halle



**“Ik vind het
geweldig om
iets te kunnen
betekenen voor
anderen.”**

Je bent intussen wel al heel actief in Halle.

Kawtar: Inderdaad! Dankzij mensen in mijn omgeving zette ik de stap om eindelijk nieuwe dingen uit te proberen. Ik wil met dit interview ook graag andere mensen aanmoedigen om uit hun comfortzone te stappen, ook al is dat niet altijd gemakkelijk. Sinds de zomer werk ik als vrijwilliger in CC 't Vondel. Ik vind het geweldig om iets te kunnen betekenen voor anderen. Bovendien leer ik veel nieuwe mensen kennen. Ik help nu ook nog mee met de organisatie van het Marokkaans feest in CC 't Vondel. Daar kon ik geen neen tegen zeggen. Voor mij is het belangrijk om iets te kunnen doen voor mijn gemeenschap. Mensen leren zo ook bij over de Marokkaanse cultuur.

Wat moeten we zeker nog weten over Marokko?

Kawtar: Marokko is een veelzijdig land. Er zijn verschillende regio's met elk hun eigen dialect, landschap, gewoonten ... Dat moet je echt zelf ontdekken. Ik nam Marokko op verschillende manieren mee naar België. De gastvrijheid springt er voor mij uit. Het zit in onze cultuur om mensen goed te ontvangen. Ik zorg er altijd voor dat iedereen zich goed voelt bij mij thuis. En ja, daarbij zijn koekjes en een warme Marhaba - welkom! - nodig.

aanbod is flexibel. Zo kan je op latere leeftijd andere studies aanvatten als je je job niet meer graag doet. Dat vind ik super.

Opnieuw starten in een land dat je niet kent, dat is niet evident.

Kawtar: Toen ik aankwam in België had ik het gevoel dat ik mij moest bewijzen. Ik moest tonen dat ik me kon integreren. Daarom begon ik heel snel na mijn aankomst met Nederlandse lessen. Nadien startte ik een opleiding als zorgkundige. Toen ik zwanger werd van mijn dochter, heb ik deze opleidingen stopgezet. Helaas hebben we tot op de dag van vandaag nog geen opvang gevonden voor haar. Mijn man en ik hebben allebei geen familie in België en ons netwerk is nog beperkt. Het is dus niet altijd gemakkelijk geweest de afgelopen jaren. Ik ben bijna altijd thuis om voor mijn dochter te zorgen. Dat doe ik met plezier, maar ik verlang naar de dag dat ik mijn opleiding kan verderzetten, kan gaan werken en ervaring opdoen.

+ Op 11 februari 2024 snuif je in cultuurcentrum 't Vondel de sfeer op van Kawtars thuisland tijdens het Marokkaans feest. Info op www.vondel.be.

Kawtar Jardí is 35 jaar en woont al bijna 5 jaar in België, samen met haar man en haar dochtertje van 2. Iets kunnen betekenen voor anderen vindt ze enorm belangrijk. We babbelen over haar engagement in Halle, haar parcours en haar Marokkaanse identiteit.

Chloé Deflandre en Phun Neang
Foto's: Layla Aerts

Waar groeide je op?

Kawtar: Ik kom uit Casablanca, in het westen van Marokko. Het is een bruisende, moderne stad. Ik woonde er graag, maar volgde de liefde. Ik leerde mijn man kennen via zijn broer, die mijn collega was in Marokko. Mijn man woont al 14 jaar in België. Na een langeafstandsrelatie van 1 jaar kwam ik naar hier.

Hoe was het om naar België te verhuizen?

Kawtar: Ik woon heel graag in België. Er is een enorm breed aanbod om jezelf te ontwikkelen via vrijwilligerswerk en studies. Het studie-



GETIPT

Met Hallo Nederlands oefen je Nederlands tijdens leuke activiteiten. Alle info op www.halle.be/HalloNederlands

De keuze van... Nadia Ekkert

Wie? Nadia Ekkert verhuisde 1 jaar geleden vanuit Oekraïne naar Halle en leert Nederlands dankzij Hallo Nederlands. Zo leerde ze de stad al goed kennen.

GISTEREN

Tijdens de lente wandelde ik met mijn gezin in het Hallerbos. Al die mooie boshyacinten stonden toen in bloei. Het was de eerste keer dat ik die hyacinten in het echt zag en ik was onder de indruk. Dat je zoiets moois vlakbij vindt, is erg speciaal. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit iets van gehoord. Nu weet ik dat het Hallerbos mensen uit de hele wereld lokt.

VANDAAG

Ik neem graag deel aan de activiteiten van Hallo Nederlands. 11 maanden geleden kwam ik hier met mijn gezin aan in Halle. Ik wil absoluut de taal leren, omdat het belangrijk is om hier iets op te bouwen. Natuurlijk kan je Nederlands leren in een klas, maar door samen dingen te doen leer je sneller. Zo hou ik van de fietstochten die regelmatig doorgaan. Het is leuk om de stad te verkennen en intussen een praatje te slaan. Zo ontdekte ik al de grote muurschildering langs het kanaal en andere leuke plekjes die ik nadien met het gezin nog eens bezoek.

MORGEN

Een wekelijkse activiteit waarbij je samen kan lezen lijkt me heel leuk. Het zou mij en anderen zeker nog helpen bij het leren van de taal. Het liefst van al op een woensdagnamiddag of een zaterdag. Want 's avonds gaat de aandacht vooral naar de kinderen. Ook voor hen kan het leuk zijn. Mijn kinderen volgen les online en krijgen nu minder kansen om Nederlands te oefenen. Maar als iemand die goed Nederlands spreekt samen met ons leest, kan dat wel al een groot verschil maken.

Jouw activiteiten in deze agenda? **Voer ze tijdig in** via www.uitdatabank.be



Bekijk het online aanbod op www.uitinhalle.be

Backstage - Filip Wouters

Van do. 8/12 tot do. 28/12
Tentoonstelling met werk van Filip Wouters die sterren als Tina Turner, Elton John, Miles Davis, David Bowie en Kate Bush op de foto zette.
Waar? Oude Post, Kardinaal Cardijnstraat
+ www.vondel.be



Bowling

Do. 14/12 van 14u tot 17u
Kom je mee bowlen? We nemen samen de bus richting een gezellige middag vol sport en amusement. Voor 65-plussers.
Waar? Vertrek aan sportcomplex De Bres, M. Senciestraat



Markten



Donderdag- en zaterdagmarkt

Op het Possozplein kan je 2 keer per week terecht voor bloemen, voeding en onderhoudsproducten.
Waar? J. Possozplein

Tweewekelijkse voddekesmarkt

Om de 2 weken vind je hier allerlei textielproducten en modeaccessoires. Deze markt vindt plaats op donderdag 21/12, 4/1, 18/1 en 1/2.
Waar? Oudstrijdersplein en omgeving

Rommelmarkt elke 3^{de} zondag van de maand

Elke 3de zondag van de maand kan je snuisteren op de antiek- en rommelmarkt, van 9u tot 13u.
Welkom op zondag 17/12 en 21/1.
Waar? Grote Markt en omgeving

There Never Was a Box

Do. 14/12 om 20u30
Dansvoorstelling waarbij 5 mannen, begeleid door Femke Van der Steen, op bombastische wijze de mannelijkheid onderzoeken.
Waar? CC 't Vondel, J. Possozplein 40
+ www.vondel.be



Soms sneeuwt het in december

Za. 16/12 om 20u30
Els Dottermans en Andrea Croonenberghs verzamelen voor de koudere dagen in december hele fijne liedjes van hoop, liefde, warmte, vrede, kerst.
Waar? CC 't Vondel, J. Possozplein 40
+ www.vondel.be



Film op woensdag

- 13/12/2023 De Acht bergen
- 20/12/2023 Corsage
- 27/12/2023 The Polar Express
- 3/01/2023 De Gelaarsde Kat 2: De Laatste Wens
- 10/01/2023 Top Gun: Maverick
- 17/01/2023 Rose
- 24/01/2023 The Son
- 31/01/2023 Everything, Everywhere, All at Once

Waar? CC 't Vondel, J. Possozplein 40

+ www.vondel.be



Nieuwjaarsfuif

Zo. 31/12 vanaf 22u
Scouts Sint-Rochus zet het jaar feestelijk in met de Nieuwjaarsfuif in 't Vondel.
+ Facebookpagina 'Nieuwjaarsfuif Sint-Rochus'

Theaterkamp De Droomfabriek

di 02/01 tot do 4/01 vanaf 9u
In de Droomfabriek worden al je dromen werkelijkheid! Droom je dat je plots een popster bent, of een bad neemt met een chimpansee? Die dromen brengen we tot leven in een theaterstuk met een zelfgeknutseld kostuum of decor.
Waar? CC't Vondel, J. Possozplein

FiloKafee

Do. 4/1 van 14u tot 16u
In deze praatgroep over filosofie is luisteren even belangrijk als spreken. Het motto? Meer doorgronden, beter begrijpen.
Waar? Theventzaal stadhuis, Oudstrijdersplein 18
+ halle.bibliotheek.be

Halle Op Losse Schroeven

Za. 13/1
Een avond voor en door Halse carnavalsgroepen. Naar goede traditie geven zij de hele avond het beste van zichzelf tijdens deze spectaculaire show- en liedjeswedstrijd.
Waar? CC 't Vondel, J. Possozplein 40
+ halattraction.be



Kan je leven zonder auto?

Do. 18/1 van 20u tot 22u
Lezing van Luc Vanheerentals over een leven zonder auto. Met praktische tips voor een auto-loos bestaan.
Waar? Raadzaal stadhuis, Oudstrijdersplein 18
+ avansa-halle.be/activiteiten/kan-je-leven-zonder-auto



Generatie-B: Rood, wit en koningsblauw

Do. 18/1 van 18u tot 19u
Deze bijeenkomst van de leesclub voor jongeren is het begin van een literaire ontdekkingsreis.
Waar? Bibliotheek, Victor Baetensstraat 4
+ halle.bibliotheek.be

Mijn hoed, mijn verhaal

Vr. 19/01 tot ma. 25/03
Hilde Lemey van het hoedenmuseum de Kalpak in Buizingen maakte samen met de leden van de vzw Open Armen unieke hoeden die een weerspiegeling zijn van zichzelf. Tentoonstelling te bezoeken van 11u tot 14u wanneer het buurtrestaurant geopend is
Waar? CC 't Vondel, J. Possozplein 40

Halle Schaatst

Vr. 15/12 t.e.m. zo. 7/1

Halle Schaatst is terug! Tijdens deze 12de editie zal je opnieuw over het ijs kunnen glijden op de grootste overdekte piste in Vlaanderen (goed voor maar liefst 800 m²!). Achteraf kan je opwarmen in de kerstcroeg.
Waar? Stationsplein

G-schaatsen van 10u tot 11u

Za. 6/1
De ijspiste van Halle Schaatst wordt gereserveerd voor personen met een mentale of fysieke beperking, inclusief rolstoelgebruikers.

+ www.halleschaatst.be



Snel inschrijven is de boodschap want de workshops zijn snel volzet.

Za. 20/1

ME/WE-time

Tijdens dit festival voor 100% me-time kan je een waaier aan interessante lezingen en boeiende workshops volgen: van ademsessies over voetreflexologie tot wobbelyoga met je kind.
Waar? CC 't Vondel, J. Possozplein 40

+ www.vondel.be



Achter de schermen

Do. 1/2 om 20u30
Vlaamse bewerking met Carry Goossens van het Engelse theaterstuk 'The Dresser'. Een verhaal over theater, liefde, humor, absolute toewijding en triomf.
Waar? CC 't Vondel, J. Possozplein 40
+ www.vondel.be

Nieuwjaarsconcert

Zo. 21/1 om 15u
Voor dit nieuwjaarsconcert put van l'Altra Follia uit het rijke repertoire van veel geprogrammeerde muziek uit Oost-Europa.
Waar? Raadzaal stadhuis, Oudstrijdersplein 18
+ www.vondel.be

Les Stratiers de la Chanson

Vr. 26/1 om 20u30
Het sublieme gitaarspel van Roland en de mooie doorleefde stem van Guido Belcanto levert een gouden combinatie op.
Waar? CC't Vondel, J. Possozplein 40
+ www.vondel.be

Prinsenverkiezing

Za. 27/1
De Halse carnavalisten kiezen een nieuw prinsenpaar vanaf 19u33. Aan de hand van ludieke opdrachten wordt bepaald wie de pluimen en het kroontje verdient.
+ www.halattraction.be



Eindejaarsshopping

Tijd voor de gezelligste periode van het jaar! Wat is er leuker dan de winkels in Halle in te duiken op zoek naar de beste cadeautjes? Tijdens de eindejaarsshopping zijn de winkelstraten feeriek verlicht. We zorgen voor extra animatie en ook de kerstman brengt een bezoekje. Op zondagen 10, 17, 24 en 31/12 zijn de winkels open.



+ www.halle.be/eindejaar

Backstage met...

Mary

Wie? Mary Atieno is 1 van de gezichten van onze #Hallegeeftgoesting-campagne. Waar? In woonzorgcentrum Zonnig Huis.

Mary: Sinds 2016 werk ik in woonzorgcentrum Zonnig Huis als zorgkundige op de afdeling Nura. Daar krijgen mensen met dementie alle zorgen en liefde van mij en mijn collega's. Ik hou van mijn job. Ik heb een heel nauw contact met de bewoners en krijg enorm veel dankbaarheid en waardering terug, ook van hun familie. Sinds september volg ik een opleiding tot verpleegkundige in het Sint-Guido Instituut in Anderlecht. Dat gebeurt via 'Project 600' waarbij ik mijn loon behoud. Mijn dienstverantwoordelijken bieden me die kans. Gelukkig, want als alleenstaande moeder is zo iets anders onmogelijk. Na de studies hoop ik dan aan de slag te gaan als verpleegkundige op mijn dienst. Door mee te doen aan de #Hallegeeftgoesting-campagne wil ik anderen motiveren om ook als zorgkundige bij de stad Halle te komen werken. We zoeken altijd nieuwe collega's met goesting om Halle nog beter te maken!

+ Lees het volledige interview met Mary op www.halle.be/infohalle

+ www.halle.be/jobs



Mooi raster, niet? Wil jij jouw foto hier ook tussen zien pronken? Tag je foto's op Instagram met #halledaarheen!

- 1 @the_lonelywalker #wandelvriendjes
- 2 @edwfotografie #jaarmarktlembeek
- 3 @loopcoachhalle #trail
- 4 @verschuerensabrina #kanaal
- 5 @inna.gvr #kindertijd
- 6 @darialekseenko #hallegeeftgoesting

18.515 voorouders

Vrijwilligers Lucien en Daniël indexeren de gedigitaliseerde bevolkingsregisters in den AST. Het oudste register dateert uit 1846. Ze zijn geordend per wijk, straat en nummer en openbaar tot 1900. Het bevolkingsregister is een handige bron om een hele familie te reconstrueren. Zo kan je huishoudens opnieuw terugvinden, samenstellen en ontdekken welke beroepen je voorouders uitoefenden. Lucien en Daniël zijn nog maar enkele maanden aan de slag. Ondertussen zijn er al 18.515 personen terug te vinden op naam in de bevolkingsregisters.

Iedereen kan de burgerlijke stand dus van thuis uit doorzoeken dankzij het werk van onze archiefvrijwilligers. Je kan het online vinden via Archiefbank Halle. In deze virtuele leeszaal vind je een schat aan bronnen waarmee je niet enkel op zoek gaat naar je Halse, Buizingse of Lembeekse voorouders. Ook historische college- en gemeenteraadsnotulen en tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog vind je er terug.

+ www.archiefbankhalle.be



Het verhaal van Wonderwise

Ken jij het eetfestijn wOnderdeTafel? Griet Deknopper en tientallen vrijwilligers verrassen hun gasten al jaren met opvallende randanimatie in een feeëriek decor. Bijzonder? Absoluut. Maar dat is ook het verhaal van Wonderwise, de Halse vereniging achter het evenement.

Bart Kerckhoven | Foto: Bart Kerckhoven

Met zicht op de wonderwagen verklaren we onze liefde voor het buitengewone evenement aan organisatrice Griet. "Die laatste WOnDerdeTafel was niet echt gepland", verklapt ze. "De organisatie waarmee we werken in Palestina heeft dringend middelen nodig. En dus gingen we er nog eens voor. Want eigenlijk willen we wat kleinere evenementen organiseren."

Wat doet Wonderwise nu eigenlijk?

Griet Deknopper: Met Wonderwise bied ik laagdrempelige creatieve therapie aan en geef ik internationaal workshops aan leerkrachten. Zo ontwikkelde ik een expressiehandboek voor de eerste



graad van het secundair onderwijs. Met eenvoudige vragen als 'Wat wil ik de andere jongeren in de wereld vertellen?' of 'Wat zou ik doen als ik koning ben?' uiten jongeren hun emoties. Na de zware aardbeving in Nepal in 2015 hebben we dat boek vertaald naar het Nepalees en verspreid op de scholen daar. Sinds 5 jaar ligt de focus op Palestina.

Hoe moeten we ons het leven daar voorstellen?

Griet: Veel Palestijnen leven reeds jaren in vluchtelingenkampen in en rond de Westbank en Gaza. Het leven is er niet evident. Kinderen worden geconfronteerd met geweld en niet zelden worden ook medeleerlingen of leerkrachten gedood. Dit voorjaar verslechterde de situatie. Kinderen zijn de grootste slachtoffers. Ze kunnen geen kant uit en dat is hard. De politiek erachter interesseert me niet, mijn hart gaat uit naar de kinderen die er niets aan kunnen doen. De wereld rond hen ontploft. Zij moeten ermee leren leven, willen of niet. Voor hen is Wonderwise er.



"We willen kinderen hoop geven"

Hoe help je hen?

Griet: Ik werk samen met de organisatie Logica. Die organiseert activiteiten in scholen. Zij verdelen het handboek en leiden leerkrachten op. In het boek gaan we met opzet niet te diep in op alle 'zware' emoties. We vragen bijvoorbeeld wat hen doet lachen. Zo trekken we hen uit die negatieve spiraal. Want ook hun ouders en vrienden zijn getraumatiseerd. We willen hen hoop geven: ze mogen dromen.

Staan we zelf te weinig stil bij onze gevoelens?

Griet: Ik vind van wel. Ik schreef ooit het boek 'Word wie je bent' voor volwassenen. Daarin moet de volwassen lezer elke week nadenken over zichzelf. Over hoe je zit en wat dat zegt over je levenshouding, bijvoorbeeld. We staan er te weinig

bij stil. Ik verkoop het boek nog altijd om geld in te zamelen.

Wat brengt de toekomst?

Griet: Ik heb veel op mijn bord. Ik combineer mijn werk als pedagoog op de Erasmushogeschool met een job bij de vzw Minor Ndako. Die vangt niet-begeleide minderjarige vluchtelingen op en kinderen uit moeilijke opvoedingssituaties. En natuurlijk is Wonderwise ook springlevend. Zo trok ik naar de Filippijnen en bezocht ik organisaties die met de expressieboeken aan de slag kunnen. Ik gaf les in de vluchtelingenkampen in Birma en Thailand. De contacten daar blijven. Ik wil mijn kennis doorgeven en anderen trainen omdat ik erin geloof. Ik weet dus nog wat doen.

+ Zin in een diepere duik in de wereld van Wonderwise? Surf naar wonderwijscreativetherapie.wordpress.com of scan de QR-code

+ Het boek 'Word wie je bent' kan je kopen via de site of op de kerstmarkt in Halle op 16/12 en 17/12. Daar verkoopt Wonderwise ook escargots en een 'sossis'.



De 100km-run
komt naar Halle!

De Halse Daltons

In teams van 4 lopen ze samen 100 km: de 1ste loper legt er 40 af, de 2de sluit aan voor 30, de 3de doet er 20 en de 4de rondt af met de laatste 10 km. Zo verzamelen ze samen 100 km én dankzij een inschrijvingsom van 2500 euro per team ook een mooie bijdrage voor kankeronderzoek. Dit uniek loopevenement van Kom op tegen Kanker strijkt neer in Halle op 17 maart 2024. En daar weten de Halse Daltons Bram Luyckx en Lorenzo Maggio alles over.

Eva Monfils | Fotografie: Layla Aerts

Het was jullie idee om de 100km-run naar Halle te halen?

Lorenzo: Het zou inderdaad kunnen dat we het idee eens hebben geopperd toen de burgemeester ons kwam steunen tijdens onze takeaway ten voordele van een vorige editie. *(lacht)*

Bram: En de bal ging snel aan het rollen, want het stadsbestuur was enthousiast. De 100km-run was nog nooit doorgegaan in Vlaams-Brabant. Bovendien vond de regioverantwoordelijke van Kom op tegen Kanker Halle de ideale kandidaat met mooie natuur, een paar bijzondere bezienswaardigheden en een gezellig centrum om de aankomst te vieren.

Wanneer maakt KOTK het parcours bekend?

Bram: Eind januari organiseert Kom op tegen Kanker de kick-off tijdens ons Spaghettiwestern-eetfestijn in zaal De Kring. Dan maken ze de volledige route bekend. We hebben ook ideeën mogen aanbrengen. Sterker nog: we zijn samen met Kom op tegen Kanker, logistiek partner Golazo en de stadsdiensten op verkenning gegaan. De lopers zullen enkele *specialekes* passeren.



Jullie nemen al deel aan de 100km-run sinds 2019.

Bram: Klopt, ik had op sociale media over het evenement gelezen en het was al eens ter sprake gekomen in onze vriendengroep.

Lorenzo: En op de jaarmarkt van Lembeek in 2018 hebben we de knoop doorgehakt. Bram was er op dat moment niet bij ...

Bram: ... waardoor ik natuurlijk de 40 km aan mijn been had. *(lacht)*

Lorenzo: Maar we moesten gewoon meedoen. Helaas kennen we allemaal iemand die getroffen is door de ziekte. Brams vader, mijn grootmoeder ... De 100km-run is een mooie kans om in team je grenzen te verleggen en het goede doel te steunen.

Bram: Niet alleen op sportief vlak, waarvoor we vaak samen trainen, maar ook als een soort van evenementenbureau. Per groep van 4 lopers moet je 2500 euro inschrijvingsgeld betalen. Het stimuleert enorm om zo'n mooie som aan kankeronderzoek te kunnen schenken.

Wat is jullie mooiste moment als Halse Daltons?

Lorenzo: Die eerste keer dat we over de finish liepen in Boom. Onbeschrijfelijk ... Dat gevoel, die sfeer!

Bram: Dat was met onze 1^{ste} ploeg, met Niko en Joris. Mooi in formatie van groot naar klein over de finishlijn, zoals onze naam het ook vraagt. *(lacht)*

Lorenzo: En uiteraard kijken we uit naar onze 5^{de} deelname in Halle. We hopen genoeg geld in te verzamelen om met 5 ploegen te kunnen starten. Kom op tegen Kanker heeft ons onlangs laten weten dat we als Halse Daltons al 37.500 euro hebben ingezameld de vorige jaren. Onze droom is dan ook om tegen 17 maart af te ronden naar 50.000 euro. Daarom hebben we in oktober de Dancing Daltons-fuif georganiseerd en plannen we het laatste weekend van januari ons Spaghettiwestern-eetfestijn.

Hebben jullie nog tips voor wie ook een steentje wil bijdragen in Halle?

Lorenzo: Zoek 2 vrienden die gek genoeg zijn om 30 of 40 km te lopen. *(lacht)* Nee serieus, er zijn ook aan de zijlijn heel wat helpende handen welkom. Denk aan de bevoorradings en de animatie langs het parcours, zoals muzikanten of dweilorkesten.

Bram: En zak zeker af naar onze stad op 17 maart 2024, het weekend na carnaval. Tijdens de 1^{ste} editie van de 100km-run in 2018 namen 213 teams deel, voor 2024 in Halle hebben zich al meer dan 700 teams ingeschreven. Het wordt een topeditie!

Vrijwilliger worden? Vind het inschrijvingsformulier voor vrijwilligers op www.komoptegenkanker.be.

Historisch Stadhuis krijgt een druppel als aanbouw

Het Historisch Stadhuis dateert uit de zeventiende eeuw. Sinds 2019 is het prachtige gebouw gerestaureerd. Nu gaan we een stap verder en wordt het monument eindelijk toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit. Dankzij de nieuwe aanbouw kan iedereen genieten van de plechtigheden in het oude stadhuis.



Credit:
CRIT. architecten



Elke week huwen er verschillende koppels in de statige trouwzaal. Die feestelijkheden moesten mensen die minder goed ter been zijn missen, omdat er geen voorzieningen op hun maat in het gebouw zijn. Ook de andere verdiepingen zijn voor hen niet bereikbaar. Dat lossen we op met een aanbouw. Hier kan je de lift nemen indien nodig.

De aanbouw wordt een druppel. Zo bewaren we het zicht op de mooie achtergevel. Via een brede schuifdeur stap je binnen. Daar kies je voor de trap of de lift naar de hogere verdiepingen. De trap is op elke verdieping vanuit het stadhuis zichtbaar en even breed als de monumentale trap in het Historisch Stadhuis. Zo sluit het modern gedeelte aan bij het historisch gedeelte.

Ook over de gevelbekleding is goed nagedacht. We kozen voor opvallende blauw-witte ruiten. Die verwijzen naar de blauw-witte vlag van Halle. Dichter bij de gevel kleurt het dan weer oranje-rood om over te gaan in het metselwerk van de bestaande gevel. Tot slot is er op elke verdieping een toilet aanwezig.

Het definitieve ontwerp is klaar. In het najaar van 2024 beginnen de werken.

De kerstmutsen liggen klaar in de dienstencentra, want ook daar breekt de gezelligste tijd van het jaar aan. In het dienstencentrum De Lemoon in Lembeek geven ze de aanzet met een kerstmarkt op vrijdag 8 december van 10u30 tot 17u. Kom zeker eens langs, iedereen is welkom!



Iedereen viert kerst in de dienstencentra

Al andere plannen die dag? Dan krijg je een herkansing tijdens het weekend. In dienstencentrum De Pasja en woonzorgcentrum Zonnig Huis ben je welkom op zaterdag 9 en zondag 10 december van 10u30 tot 17u. Je kan er zelfgemaakte cadeautjes kopen of nippen van een glühwein, warme choco en ander lekkers. De apotheose is het grote kerstfeest. Dat vindt plaats op dinsdag 19 december 2023 van 11u tot 17u in de cafetaria van Van Koekenbeek. Een gezellige namiddag met heel wat lekkers op het menu. Dat belooft! Om 14u is er een verrassingsoptreden gepland.

Heb je nood aan hulp of wil je gewoon even ontspannen? Spring dan eens binnen bij de dienstencentra van de stad. Jouw leeftijd, achtergrond of interesses zijn van geen belang, iedereen is welkom! De medewerkers zorgen voor de juiste zorg- en dienstverlening en bovendien ook voor aangepaste ontspanning.

+ Ken je onze dienstencentra nog niet? Scan dan snel de QR-code en ontdek waarmee zij je van dienst kunnen zijn.



Voetbal verenigt

In de wijk Windmoleken voetballen jongeren op het nieuwe Belgian Red Court. De Koninklijke Belgische Voetbalbond legde het veldje aan om de jeugd samen te brengen. Want voetbal verenigt. Dat weet ook court coach Soufiane Karoui. “Ik groeide op in Windmoleken”, vertelt hij. “Op het pleintje spraken we af met vrienden. We voetbalden hele dagen. Na school werd er gespeeld tot aan het eten en nadien tot zonsondergang. Er zijn veel gasten uit de wijk die er de goesting om te ‘sjotten’ kregen. Het is op pleintjes als deze dat de grootste voetbal-talenten hun eerste passen gaven. Daarom twijfelde ik niet lang om me kandidaat te stellen als court coach.” Court coaches Soufiane en Carlos Bichara geven op maandagavond training op het veldje. Iedereen tussen 15 en 18 jaar is er welkom. Terwijl ze trainen hebben de coaches ook aandacht voor de sociale vaardigheden van hun pupillen. “Voetbal is niet het belangrijkste in de wereld”, zegt Soufiane. “Maar het is volgens mij wel de beste manier om mensen bij elkaar te brengen.”



© Layla Aerts

Elina Rasschaert leek op weg naar een carrière als dierenartsassistente, tot ze het over een andere boeg gooide en een onlineshop opende. Die veranderde dankzij Win je Zaak in een echte winkel. Van zelf ontworpen horloges en juwelen naar betaalbare mannen- en vrouwenmode: haar rijkelijk gevulde boetiek evolueert voortdurend. Intussen vind je haar in de schaduw van de Basiliek.

Bart Kerckhoven | Foto's: Kevin Faingnaert



“Zonder Win je Zaak kon ik deze winkel nooit openen”

Elina is pas verhuisd als we met haar afspreken in haar nieuwe winkel in de Klinkaert. Al is 'nieuw' relatief, want als 1 van de winnaars van Win je Zaak begon ze in de Basiliekstraat meer dan een jaar geleden aan een nieuw avontuur. Elith staat sindsdien op de kaart in het Halse winkel-landschap, en daar wil ze ook blijven. “Voor mij is de winkel nooit een pop up-verhaal geweest”, zegt ze. “Je bouwt een vast cliënteel op. Na 1 jaar dan zomaar de deuren sluiten zou jammer geweest zijn. In de Klinkaert vond ik het perfecte pand waar ik in kon investeren.”

Was een winkel openen een meisjesdroom?

Elina: Ik ben er ingerold, want eigenlijk studeerde ik voor dierenartsassistente. Dat was leuk maar het werk op zich boeide

me niet. Ik voelde de ambitie om zelf te ondernemen. Wat het zou worden, wist ik niet. Ik werkte in een sociaal verhuurkantoor, in een kledingwinkel en zelfs voor een boekhoudkantoor. Ik zocht mijn weg. Na een paar jaar combineerde ik het werk met de verkoop van zelf ontworpen horloges en juwelencollecties via een onlineshop.

Een fysieke zaak was een logisch vervolg?

Elina: Dat was toch niet evident, zeker niet in volle coronaperiode. Online kon alles rustig groeien. Toch was de fysieke winkel de volgende stap. Ik leerde heel wat bij toen ik in een kledingwinkel werkte. Toen de stad Win je Zaak lanceerde, waagde ik mijn kans. Ik had niets te verliezen. Gelukkig maar. Want zonder de wedstrijd was het er niet van gekomen.

Ben je zelf een fashionista?

Elina: Eerlijk? Ik ben niet het meisje dat zich helemaal opmaakt en in designerkleedjes naar feestjes trekt. Dat hoeft ook niet als je een kledingwinkel uitbaat. *(lacht)* Wat mensen graag dragen, dát moet je in de rekken hangen. Mijn insteek is ‘Wat kan ik zelf betalen?’ Ik ga niet in concurrentie met dure kledingboetieks maar zoek een aanbod dat betaalbaar, trendy en ook van hoge kwaliteit is. Want dat bestaat, je moet gewoon goed zoeken.

“Dit is een toffe buurt met veel winkeltjes die opvallen.”

Van de Basiliekstraat naar de Klinkaert. Dat is wel een verandering.

Elina: Ik kreeg de kans om het gebouw aan te kopen en zo te investeren in de toekomst. Het is hier een toffe buurt met veel winkeltjes

die opvallen. Tegelijk kan ik hier ook het onlineverhaal verder uitbouwen. Een winkel uitbaten is een combinatie van beiden. Online is de concurrentie erg groot, zeker in de kledingsector. Hier kan ik mensen verder helpen, iets laten passen. Het is een andere beleving.

Volgden de klanten?

Elina: Ik krijg toffe reacties. Sommige klanten stapten na de verhuis met een geschenkje binnen. Dat doet deugd. En ik krijg nieuwe klanten over de vloer. Die ontdekken Elith omdat het hen hier meer aanspreekt. Ik val blijkbaar meer op in de schaduw van de basiliek. Het heeft meer charme. Er beweegt trouwens iets in deze buurt. Je vindt hier verschillende hippe en trendy zaken. Elith hoort hier zeker thuis.

Slotvraag. Aan wie geef je graag de Halle Handelt-fakkel door?

Elina: Aan Ingrid Platteau die Belly Menswear uitbaat op de Ninoofsesteenweg. Die zaak met mannenmode is een vaste waarde in het winkelaanbod van Halle. Bovendien heeft ze ook uitbreidingsplannen.

Een keer per maand komt de gemeenteraad samen om te stemmen over de toekomst van Halle. Wat werd beslist en hoe werd gestemd? Dat zie je hier.

● voor ● tegen ● onthouding

Gemeenteraad september

- RUP De Bres is klaar

18 3 12

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) De Bres is klaar. Dat maakt het landschapspark aan de Zenne en de nieuwe sportsite mogelijk. In het plan is rekening gehouden met de opmerkingen uit het openbaar onderzoek.

- Stad Halle steunt **OMME-karreke** met toelage van 5.000 euro

33

Het aantal klanten in de Sociale Kruidenier OMME-karreke stijgt, net als de voedselprijzen. Daardoor draaide de winkel de voorbije maanden verlies. Stad Halle maakt 5.000 euro aan steun voor de winkel vrij.

- Halle vraagt subsidies aan voor **opvang slachtoffers intrafamiliaal geweld**

33

De stad Halle wil 2 appartementen inrichten om slachtoffers van intrafamiliaal geweld op te vangen. Om de noodwoningen te realiseren, vragen we subsidies aan bij de Vlaamse overheid.

Gemeenteraad oktober

- Veilige **fietsverbinding** tussen Buizingen en Huizingen

31

Fietsen wordt veiliger tussen Buizingen en Huizingen. De Pallieterweidestraat in Buizingen verandert namelijk in een fietsstraat. Daar moeten alle gemotoriseerde voertuigen altijd achter de fietsers blijven. Inhalen is dus verboden.

- Halle wil label '**Kindvriendelijke Stad**' verlengen

31

Kinderen zijn een prioriteit voor stad Halle. De stad vraagt daarom een verlenging aan van de erkenning van het label 'Kindvriendelijke Stad'. De voorbije jaren ondernam onze stad al heel wat kindvriendelijke acties. Denk maar aan speelhoekjes en borstvoedingsruimtes in de stadsgebouwen, en pakketten voor kindvriendelijke horecazaken.

- **Belastingreglement voor verwaarloosde gebouwen en woningen aangepast**

31

Wie renovatiewerken uitvoert waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, kan voortaan ook vrijgesteld worden. Want ook zij zorgen er voor dat verwaarloosde en verkrotte panden opnieuw gebruiksklaar en bewoonbaar worden.



Duiven voor Sinterklaas

Of Sinterklaas ooit zelf met de duiven speelde, weten we niet. Maar dat onze *deuvesjappers* eerbied hebben voor de goedheilig man lazzen we in de *Gazet van Halle* van 18 december 1904.

“Verleden Zondag was het feest in de bewaarschool van den Postweg. Wat waren die lieve kinderen braaf! Op een teeken der goede zusters scharden zij zich in rij om naar het verhoog te gaan, dat te dier gelegenheid in de ruime speelzaal was ingericht. Wat waren zij ook blij! De vreugde straalde uit hunne kinderoogjes. En netjes dat zij waren! De goede Sinter Klaas had hun met het geld opgebracht door den prijskamp der verbonden duivenmaatschappijen ‘Eendracht en Liefdadigheid’ eenen splinternieuwen voorschoot gebracht in zwarten cheviot. Wat kwamen zij er pront voor! Zij waren waarlijk lieflijk om te zien. De jeugdige hartjes ook trilden van dankbaarheid jegens hunne weldoeners, die dit feest hadden ingericht.”

“Eene menigte inwoners waren toegestroomd om dit kinderfeest bij te wonen. Wij mogen gerust zeggen eene menigte, want het ruim lokaal, dat veel grooter is dan de grootste zaal der stad, was tot proppens toe gevuld. Een der saamgeschaarde kleintjes trad vooruit en sprak, in naam zijner smakkertjes, een lieve kleine rede uit om de weldoeners der kindsheid te bedanken. Allen zongen daarna een schoon koor als danklied, dat menigen aanwezigen eenen traan afperste.”

Luk Vandenbroucke

+ Duik je graag zelf in een lokaal krantenarchief? Kijk dan zeker even op www.krantencollectie.be

Beeldig Halle

Vorige foto: Deze foto toont de Sint-Rochusstraat richting Halle centrum, vermoedelijk in de jaren 1930. Het uiterst linkse pand werd later afgebroken voor de aanleg van de Prinses Paolalaan. De twee volgende huizen zijn blijven staan. Later waren er nog 2 restaurants in gevestigd.

Winnaars: O. Tondeur, M. Pletinx, O. de Laat, L. Meerts, P. Laus



© den AST, Stadsarchief Halle

Nieuwe opgave Herken je deze plek?



© den AST, Stadsarchief Halle

Stuur voor 1 januari 2024 je antwoord (met vermelding van je naam en adres) naar communicatie@halle.be of naar stad Halle, Communicatie, Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle. Met wat geluk val jij binnenkort in de prijzen!



Op dinsdag 19 december en dinsdag 23 januari kan je live de gemeenteraad volgen vanaf 20u op de Youtube-pagina van stad Halle.

Jan en
alleman

Goedgemutst naar Halle!

Halle gaat 2024 goedgemutst in! Shop originele cadeautjes in sfeervol verlichte winkelstraten, breng de kerstman een bezoekje of trek je schaatsen aan op Halle Schaatst ... Elk weekend valt er iets te beleven in de stad. Zet dus je leukste muts op en laat Halle je hart verwarmen tijdens de meest magische periode van het jaar.

+ www.halle.be/eindejaar

